

Hans "Stöveln" Öberg

Född: 1926-11-21 i Gävle
 Klubbfattning: Left

Moderklubb: Gävle GIK
 Position: Vänster forward

Avliden: 2009-03-09
 Landskamper: 162 A



Hans Öberg växte upp i Hemlingby och började sin karriär som bandyspelare. Namnet Stöveln hängde med sedan han som pojke snörade fast skridskorna på stövlarna och åkte på Lergropen som fanns nära den plats där Hemlingby kyrka ligger i dag

Hans "Stöveln" Öberg gick den långa vägen inom Gävle GIK från pojklag upp till seniorlag. Spelade i Gävle GIK:s juniorlag i början av 1940 -talet.

Debuterade i Tre Kronor



Hemlingbys skollag i bandy var överfågset i Södra BK:s skolaserie, och så här såg grabbarna ut. Bandyid magister Karl-Axel Forsmark till vänster står Stöveln Öberg, och därefter följer Bonndt Lundberg, Sune Hagberg, Ingvar Skärberg, Evert Wilhelmsson, Swan Backman, Bertt Wilhelmsson, Bengt Larsson och magister Karl Lindqvist. Knästående: Runar Waller, Hassa Isaksson och Görhård Pettersson.



Stöveln, Isak, Åke Lassas

1948

på Olympiastadion i Stockholm mot Kanada (5-5). Blev dubbel världsmästare och svensk mästare med Gävle GIK. Sågs som en finurliga forward där aldrig energin rann ur.

I Grenoble Schweiz 1953 tog han sitt första VM-guld. Det andra VM-guldet kom i Moskva 1957 samma år som Gävle GIK blev svenska mästare

Stöveln" Öberg var tillsammans med Leksands- backen Åke Lassas lite av pionjärer inom ishockeyn utanför Stockholm då dom tillhörde dom allra första icke stockholmare att tas ut till landslagsuppdrag

Spelade ofta/alltid i en klassisk gul toppluva. Hade en specialvinkel som motståndaförsvaren fruktade då han kom in på vänsterkanten. Dom uppåkningarna slutade allt som oftast med att "Stöveln" sprätte upp pucken i nättaket.



GGIK SVENSKA MÄSTARE 1957
 Bakre raden fr.v: Tränare Ale Thalén, Gösta Westerlund, Nils "Nilas" Brundin, Per-Olof Hårdin, Egon "Svitas" Hillgren, Runar "Kiosken" Söderström, Karl-Göran "Lill-Stöveln" Öberg, Valter Ahlén, Hans "Stöveln" Öberg och lagl. Weine Dahlbom. Knästä.fr.v: Carl-Gustaf Gustafsson, Sven Wickman, Hans "Isak" Isaksson, Rolf Norman och Gert Blomé.

SM-guldet betydde genombrottet för ishockeyn i Gävle och inspirerade andra klubbar som Brynäs IF och Strömsbro IF.

Den självklare matchvinnaren i guldlaget var Hans "Stöveln" Öberg.



Skutskärs IFs Bandyklubb

Stöveln

1959 gick Skutskärs IF till SM-final i bandy och som det bollgeni han var hoppade Stöveln in mitt under säsongen och förstärkte laget. Skutskär vann mot Västerås SK med 2-1 och Stöveln stod för ett av målen.

SM-finalist i bandy med Skutskärs SK samma dag som Gävle GIK fick lämna högsta serien i svensk ishockey 1964. Detta efter en kvalförlust mot Östers IF (idag Växjö HC).

I mitten av 1950-talet öppnade Hans Öberg en cykel- och sportbutik på Norra Kungsgatan i Gävle. Butiken flyttades till Hemlingby 1992 och drivs i dag av Stövelns söner Mats-Olov och Hans-Göran Öberg

Hockey Hall off Fame

“Stöveln” invald som nummer: 46 2012-05-17

Motivering: Hans "Stöveln" Öberg tillhörde de första spelarna utanför Stockholmsområdet som togs ut till Tre Kronor och fick vara med i VM-sammanhang. Han växte upp i Hemlingby strax söder om Gävle och lär ha fått sitt smeknamn då han som liten grabb bara hade stövlar att snöra fast skridskoremmarna kring.



Stöveln började spela hockey i Gävle GIK:s juniorlag i början av 1940-talet. 1948 gjorde han debut i hockeylandslaget och fick året därpå representera Sverige vid världsmästerskapet i Stockholm. Han tog sitt första VM-guld i Schweiz 1953 och det andra kom i Moskva 1957 – samma år som Gävle Godtemplare blev svenska mästare. Stöveln var främsta orsaken till att Gävle GIK blev en storklubb och höll sig kvar i översta eliten i 17 år. Han var också en av de justaste ishockeyspelarna som förekommit på svenska rinkar. Det påstås att Stöveln hann avverka tio säsonger i högsta serien innan han drog på sig sin första 2-minutersutvisning. (Stöveln sa: Han stampade på min klubba!)

Stöveln deltog i alla Gävle GIK:s seriematcher genom åren utom en – den han missade var jumbofinalen mellan Godtemplarna och Öster 1964 då Gävle-laget förlorade och fick respass ur högsta serien. Stöveln hade då valt att spela SM-finalen i bandy med Skutskär – och så gick det som det gick...

Av IIHF utsedd till VM:s bäste forward 1953



Nationella utmärkelser:

Guld pucken 1956/57 (bäste spelare i SM-slutspelet)
Rinkens Riddare 1962/63 (årets gentleman)

Har erhållit svensk ishockeys Stora Grabbars märke nummer: 34



Landskamper: Spelade i Tre Kronor mellan 1947/48 och 1957/58
126 A-landskamper, 97 mål – samt 56 övriga matcher (mot klubbtag etc.)
med A-landslaget, 40 mål.

Nationella meriter:

SM-guld med Gävle GIK 1957

Spelade 17 säsonger i högsta serien och åtta i SM – 259 matcher 272 mål.

Flest mål i SM 1959/60

Delad seger i skytteligan i serien 1948/49 och 1958/59

Vann skytteligan i serien 1957-58

Internationella meriter: EM-silver och VM-fyra 1949, EM-brons och VM-femman 1950 OS, VM-brons och EM-guld 1952, VM- och EM-guld 1953, EM-silver och VM-brons 1954, EM-silver 1958 VM-femman och EM-brons 1955, OS, VM-fyra och EM-silver 1956, VM- och EM-guld 1957, VM-brons 1958

Viss text och bilder hämtad från Elitprospects.com

Bilder i Alfa tablettask

20151220 C/L



Memorial Hans "Stöveln" Öberg



090408 MINNESORD

I början av mars avled en av 50-talet mest lyskraftiga hockeyspelare - **Hans "Stöveln" Öberg**.

"Stöveln" är GGIK:s störste och mest namnkunnige hockeyspelare med 162 landskamper, två världsmästerskap -53 och -57 samt svenskt mästerskap 1957. Guldpucken för bäste spelare i SM-slutspelet 1956-57. Rinkens riddare/gentleman säsongen 1962-63. Ja, listan kan göras lång på utmärkelser "Stöveln" fick motta under sin 22 säsonger långa hockeykarriär i GGIK:s färger. Laggärtill att "Stöveln" blev svensk mästare i bandy 1959 med Skutskär.



Den kanske mest dramatiska hockeymatchen "Stöveln" spelade under sin långa hockeykarriär var mot Skellefteå den 11 januari 1959 på Isstadion. GGIK måste vinna matchen för att komma till SM-slutspel. Underläge med 1-5 efter en period och deppigt i GGIK-lägret liksom bland de dryga 7000 hemmasupportrarna.

I andra perioden förändrades matchbilden totalt. GGIK vann perioden med 5-0 efter bland annat två mål av "Stöveln". Slutresultatet blev 8-6 till GGIK och för tredje året i rad blev Godis klara för slutspel.

I dag är det nya hockeyidoler som får de stora rubrikerna. Så är tidens gång.

Men ni som inte var med under "Stövelns" storhetstid ska veta att som idol och föredöme var han helt i klass med dagens stora hockeystjärnor.

I barnbarnet Carolines specialarbete vid Vasa-skolan 2001 med rubriken "Drömmen som blev verklighet" sammanfattar "Stöveln" sina år som firad idrottsman med orden:

"Jag har varit med om mycket som andra bara kunnat drömma om. Att resa och se världen, träffa nya människor och kulturen är bara något av allt jag fått på köpet. Det finns inget som jag gjort som jag ångrar, jag kan se tillbaka på mina år med lyckan i behåll."

I arbetet berättar också Caroline att: "Än i dag kommer det brev hem till honom där autografer önskas och ett kort på Hans som han ser ut nu."

Vi som hade förmånen att lära känna "Stöveln" lite mera privat kommer inte bara att minnas honom som en fantastisk hockeyspelare utan också som en ödmjuk person som aldrig framhävde sig själv eller skröt över sina idrottsliga framgångar utan snarare tonade ner vad han åstadkommit på hockeyrinkarna. En rinkens riddare i verklig bemärkelse på hockeyplan som utanför.

Vi tackar för alla härliga hockeyfester han bjudit sina hockeyvänner på. I dag när han vigs till den sista vilan är våra tankar och vårt deltagande hos nära och kära.

GGIK/
Anders Hedbom

Så minns vi ...

HANS "STÖVELN" ÖBERG,
GÄVLE, som avled 9 mars.

AB 090313
**Tack för alla
dragningar**



Hans "Stöveln" Öberg.

En av Sveriges genom tiderna bästa ishockeyspelare har gått ur tiden. Vi har haft kontakt sedan 1948 och spelat ishockey tillsammans i tio år. Även efter vår aktiva tid höll vi kontakten. Jag har haft förmånen att vara hans ledsagare och presentatör vid hundratals framträdanden från Folkets hus i Ljusdal under 1950-talet till vårt sista framträdande på en av Sandvikens AIK:s lunchträffar för något år sedan.

**"Ödmjuk,
kamratlig
och skicklig"**

Stöveln var en fåordig man och jag kände många gånger att han var tacksam för att jag var med. Ibland kunde han säga: "Snacka du, Bomben, så håller jag med!"

Vi alla som räknar oss till Stövelns vänner har förlorat en kär vän och kamrat. Aldrig skrytsam, utan ödmjuk, kamratlig och skicklig. 1950- och 60-talets Foppa, de små ytornas mästare, inga hårda ord, alltid förstående!

Tack för alla dragningar, specialvinklar, uppmuntrningar, bandymatcher och pokerspel.

Bertil "Bomben" Carlbaum

Då fick Bosse ta bussen hem



Fotograf: Stefan Andersson



Fotograf: Nick Black mon

Bosse Nilsson blåste inte straff...

...då åkte Stöveln Öberg hem utan honom.

Den nyss bortgångne Hans "Stöveln" Öberg var ju en mycket tillbakadragen och blygsam man, men de som kände honom väl kan berätta att han bakom den stillsamma fasaden kunde vara både bestämd och envis.

Nisse Frölander var en nära vän till Stöveln. De spelade fotboll tillsammans en gång i tiden, och Nisse minns en match mellan GGIK och Åmot någon gång i början av 1960-talet. Åmot hade hemmaplan, och den legendariske Bosse Nilsson skulle döma. Men det är ju långt till Åmot, så för att spara in lite respengar ringde Bosse upp sin vän Stöveln och frågade om det inte fanns plats för honom i någon GGIK-bil.

– Jodå, du kan få åka med mig, sa Stöveln.

Så blev det. De åkte till Åmot i muntert samspråk – Nilsson och Öberg var ju lagkamrater i Skutskärs bandy gäng, så det fanns mycket att prata om under resans gång.

Matchen blev jämn och spännande, och i slutskedet fälldes Nisse Frölander inne i straffområdet. Stöveln tittade på Bosse och sa lugnt:

– Ska du inte blåsa straff?

– Det där var ingen straff.

– Du åker inte med mig hem, du.

Och så blev det. Stöveln bytte om, satte sig bakom ratten och körde hem till Gävle. Ingen av de andra bilförarna vågade heller ta upp Bosse, för Stöveln hade pondus fast han var tystlåten.

Hur Bosse Nilsson kom hem vet väl ingen i dag. Han tog kanske bussen.